









Värderingsövning

Heta stolen om konflikt och rättvisa

Heta stolen är en form av värderingsövning. När man gör värderingsövningar finns det en del förhållningssätt som är bra att känna till. Läs gärna "Introduktion till värderingsövningar" innan du gör övningen. Den här övningen uppmuntrar till att fundera och ta ställning till frågor som rör våld och konflikt. Övningen kan även användas för att inleda diskussion och samtal i ämnet.

Information

	Konflikt och rättvisa		Inget material behövs
	14 år till vuxna		Instruktion till ledaren
	Värderingsövning		Instruktion till gruppen
	15 min och uppåt		

 Sitt gärna i en ring. Den som är ansvarig kan stå i mitten eller observera utifrån. Ställ ett påstående som deltagarna kan hålla med om eller inte. Håller man med ska man byta plats, håller man inte med sitter man kvar. Efter att alla har bestämt sig och sitter på en stol igen frågar ledaren några deltagare varför de flyttat på sig och hur de resonerar.

Övningen kan också fungera som en inledning så att ledaren kan känna in gruppen, vad de tycker och deras förkunskaper, innan man börjar en föreläsning eller workshop. Man kan då efter föreläsningen göra heta stolen en gång till med samma frågor för att se om några åsikter har förändrats, som en sorts utvärdering. Det ger dig som ledare information men blir även en reflektion för deltagarna kring vad de lärt sig under dagen.

Tänk på att...

- Inleda med ett enkelt påstående som uppvärmning och för att se så att alla har förstått.
- Undvika negationer i påståendena. Det blir svårt att förstå om man ska byta plats eller inte.
- Inte ställa påståenden som är självklara. Det gör ingenting om de istället uppmuntrar till egen tolkning.
- Vara tydlig med att det inte finns några rätta svar och inte heller några fel.

Förslag på påståenden

- Ibland måste en konflikt förvärras innan det kan bli bättre
- Det kan vara rätt att starta krig
- Mänskligheten kan lära sig att hantera konflikter utan våld
- Det är främst religioner som ger upphov till krig
- Orättvisa ska bekämpas med alla medel
- Vi i Sverige kan hjälpa människor som lever i en konflikt
- Folkrätten har blivit fina ord som ingen lever efter
- Fred = frånvaro av krig
- Det är en våldshandling att stå passiv när vi ser människor lida i andra länder
- Man kan aldrig uppnå något positivt med våld
- Företag har ett ansvar att ta hänsyn till i vilka regioner de investerar
- Det är företags skyldighet att se till att deras verksamhet inte gynnar länder som bryter mot mänskliga rättigheter
- Instabilitet och konflikt gör det möjligt för företag att tjäna mer pengar
- Det borde finnas internationella regler som ser till att företag inte bryter mot folkrätten

Övningen är framtagen av Stina Karbing för Diakonia i samarbete med studieförbundet Bilda.